

RUSTAD



Efter en timmes bilresa kan vi äntligen öppna kyrkporten till Tvååkers kyrka (en mil från Varberg). Det första vi hör är musik. *"Nu står jag här igen för att ta på mig rustningen, som ska skydda mig från ormens listiga ord."* Kanske har du hört talas om Guds vapenrustning, den som Paulus berättar om i ett brev i Bibeln? Det är den rustningen som det handlar om den här eftermiddagen i Tvååker.



Musiken pausar. Längst fram i kyrkan står ett gäng koncentrerade barn som lyssnar och tittar på Lena som lär ut rörelser och danssteg till sångerna. Efter lite instruktioner startar musiken igen. Dansen som barnen övar på hjälper till att berätta sångtexterna och vi kan riktigt se framför oss deras stora sköldar och pilarna som flyger när vi hör texten *"Trons sköld är mitt försvar, som stoppar den ondes brinnande pilar."* Och när texten handlar om Villighetens skor *"Vi går ut, vi går ut. Det är han, Guds son, som sänder oss ut"* då marscherar de iväg i kyrkans mittgång.

När de övar står Samuel som är tretton år längst fram i sin röda tröja. Han är duktig på att dansa och han kan alla sånger och danser. De andra barnen kan titta på honom om de är osäkra. Han berättar att han har dansat sedan han var fyra år och att han varit med och framfört *Rustad*, som dagens musikal heter, fyra gånger förut. Det förklarar att han kan allt så bra.

Barnens körledare heter Kristina. Tillsammans med Lasse som skrivit sångerna övar hon i församlingshemmet med barnen som ska sjunga. Varje onsdag träffar Kristina barnköerna. Först är det kör för dem som



är sex till åtta år och sedan för dem mellan nio och tolv år. Eftersom terminen nyss startat har barnen bara hunnit sjunga sångerna på tre övningar! Idag har barnen fått välja ifall de vill sjunga eller dansa. Ganska många valde att dansa eftersom det var lite nytt och de inte kan göra det annars. Danserna har de inte alls övat på tidigare utan bara någon timme den här dagen. (Tur att de kan kika lite på Samuel om det kniper!)

Genrepet börjar klockan halv tre i kyrkan. Då övar alla tillsammans för första gången. Det är precis så där rörigt som det lätt blir. Nya sladdar och mikrofoner ska dras samtidigt som sånger behöver tas om och barnen har glömt hur de ska röra sig. Både barn och ledare ser lite nervösa ut. Tiden går fort och det är bara fyrtiofem minuter tills familjegudstjänsten börjar, hur ska det gå!?

Innan gudstjänsten behöver alla fylla på med lite fika. Det har ju varit full fart i flera timmar nu! Vid ett fikabord sitter en massa tio- och elvaåringar: Molly, Julia, Kajsa, Emma, Rebecka, Amanda och Rinesa. De ska dansa och fast de haft så kort tid på sig att öva så är de inte särskilt nervösa.

Nervösa behövde de ju inte vara heller! När gudstjänsten börjar kan ingen tro att barnen bara har övat i några timmar. De sjunger och rör sig precis som de ska! Tänk vad mycket de har hunnit lära in. Och tänk vad mycket församlingen får veta om Guds vapenrustning!

Sångtexterna och melodierna fastnade och på vägen hem gnolar vi *"Bibeln är ingen vanlig bok, det är hans ord som gör dig klok"*.

JOHANNA OCH ALVINA

TIPS! På Droppens hemsida kan du läsa mer om Guds vapenrustning, hitta information om Rustad och hitta länkar för att lyssna på sångerna.

Finns på droppen. elmbv.se

